

inBeweging

MAGAZINE VAN DE ANARCHISTISCHE GROEP NIJMEGEN

AUGUSTUS 2017



ANARCHISME IN BEWEGING



Aan het begin van het nieuwe studiejaar presenteren we de *inBeweging*. Deze nieuwsbrief van de Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) staat in het teken van studeren. Kijk vooral ook op onze website voor andere edities van ons magazine.

De AGN is een revolutionaire anarchistische organisatie, opgericht in 2009. Wij hebben ons als groep georganiseerd omdat we de overtuiging delen dat een omwenteling van de huidige maatschappij en diens politiek noodzakelijk is.

Als AGN nemen we deel aan campagnes voor sociale, ecologische en economische gerechtigheid. Op deze manier werken wij

reden zijn leden van onze groep dan ook actief op vele verschillende fronten: de strijd om het onderwijs, gezondheidszorg, arbeid, vrouwenstrijd, antiracisme en antifascisme, vluchtelingen- en gevangenenondersteuning.

Als onderdeel van onze grotere strijd tegen de onderdrukking door kapitalisme en staat, nemen we een scherpe positie in tegen opvattingen die ongelijkheid versterken en een vrije en gelijkwaardige samenleving in de weg staan.

We zijn zowel lokaal, landelijk en internationaal verbonden met verschillende andere anarchistische, antifascistische en maatschappelijke organisaties. We organiseren acties, demonstraties, informatie- en discussiebijeenkomsten, filmavonden, werken aan doorontwikkeling van de anarchistische theorie in de huidige actualiteit en geven met enige regelmaat onze krant *inBeweging* uit.

MOETEN WE DAN ZITTEN TOEKIJKEN HOE ZE ONZE WERELD Vernietigen?

aan de ontwikkeling en de verspreiding van anarchistische uitgangspunten als vrijheid en gelijkwaardigheid door middel van zelfbestuur, wederzijdse hulp en directe actie. Volgens ons is de actieve deelname in de strijd voor een rechtvaardigere en gelijkere samenleving de beste manier is om anarchistische ideeën concreet en bekend te maken. Om deze

ANARCHISME? / P2
**OVER STUDENTEN-
VERENIGINGEN / P3**
MET VLAG EN WIMPEL / P6

ANARCHISME?

Anarchie (de, v); van het Griekse 'ἀναρχος' (an archos), zonder heerser.

Anarchisme (het; v); het nastreven van een samenleving waarin mensen leven zonder hogere macht of autoriteit (anarchie).

Als we hier over anarchisme spreken, dan doelen we op het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). Deze anarchie is een geheel andere definitie dan die waarover in de massamedia vaak wordt gesproken.

De misvatting in de daar gehanteerde definitie is dat zij (maatschappelijke) organisatie vaak gelijkstellen met leiding of leiderschap. En dus dat waar leiding ontbreekt, chaos en ordeloosheid zal heersen. Andersom geredeneerd betekend dit, dat daar waar chaos en wanorde heersen, dit dan wel anarchie moet zijn. Immers betekend het begrip 'anarchie' "zonder heerser", en chaos en wanorde zijn daar waar geen, of te weinig heerschappij is.

We zouden echter kunnen stellen dat veel van de chaos en wanorde die we op het moment zien in de wereld, juist oorsprong vindt in de hiërarchische organisatie van de samenleving - daar waar de belangen van weinigen negatieve invloed hebben op de levens van velen.

Anarchisme voorstaat niet de afwezigheid van organisatie, maar een ándere vorm van organisatie. Het staat voor de organisatie van de samenleving door middel van vrijwillige en gelijkwaardige samenwerking. Waar de belangen, ideeën en aspiraties van allen tellen en niet slechts die van de machtigen - een vrije, klasselose samenleving.

(A)

SOLIDARITEIT MET ANTIFASCISTEN IN CHARLOTTESVILLE!

VERSLAG VAN DE DEMONSTRATIE OP 18 AUG. 2017, AMSTERDAM



DOOR EMMA GOUDMAN

In solidariteit met de strijd die onze kameraden in de VS vechten, en uit woede tegen het fascisme, dat steeds meer in het publieke oog begint te treden, heeft AFA Nederland (Antifascistische Actie) een demonstratie in Amsterdam georganiseerd. De aanleiding hiervoor was de moord op antifascistische activist Heather Heyer (32), op 12 Augustus tijdens een neonazi bijeenkomst in Charlottesville (V.S.)

en grote groep mensen verzamelden zich op het Spui plein in Amsterdam. De sfeer was goed, met veel gemotiveerde activisten en een zee van vlaggen. De mensenmassa, die bleef groeien, liep met fakkels langs de grachten van Amsterdam terwijl er leuzen werden geroepen als "Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!", "Black Lives Matter!", "Heather Heyer, rest in power!". Na een half uur lopen was de stoet gegroeid tot ongeveer 400 mensen (waaronder de nodige toeristen die het wel interessant vonden). Nu stonden we bij de Amerikaanse ambassade met een rij ME-agenten voor ons. Terwijl er vuurwerk werd afgeschoten klonk het "No Trump, No KKK, No Fascist USA!" Vanaf de ambassade liepen we door naar het Vondelpark onder de

leus “1, 2, 3, 4, wij willen geen racisten hier, 5, 6, 7, 8, gooi Geert Wilders in de gracht!” voor de zogenaamde “Dutch Donald Trump.” In het vondelpark is het monument van Kerwin Duinmeijer, een Antilliaanse jongen die in 1983 werd doodgestoken door een nazi. Er was nog een kort betoog door de

organisatie, waarna er werd afgesloten. Nog even napraten en groetjes aan vrouw en kinderen doen, en iedereen ging weer naar huis. “Tot de volgende demonstratie!” werd nog nageroepen.

STUDENTENVERENIGINGEN – PARADIJS VOOR NATIONALISTEN EN SEKSISTEN



DOOR LOUIS TROUSSELIER

Heb je ook net de middelbare school achter de rug en ben je nu van plan om in een van de grote Nederlandse studentensteden te studeren?

Dan kijk je er vast ook naar uit om een mooie kamer te vinden, je nieuwe stad te gaan verkennen en leuke mensen te ontmoeten. Daarmee hoor je –of je het wilt of niet– bij de grootste doelgroep van studentenverenigingen. Met name tijdens de introductiefase en op de “intro-markt” gaan hun leden op jacht naar jou. Je krijgt er flyers in de hand gedrukt waarop ze lokfluiten met alles wat je nodig hebt: de leukste feesten, goedkope kamers en een heleboel gezelligheid. En dit alles schijnbaar zonder grote voorwaarden. Klinkt als de beste manier om vrienden te maken en tijdens je studie mooi ‘te netwerken’. Maar achter deze gelikte façade gaat meer schuil. Welkom in de wereld van seksisten en nationalistische kakkers!

Een korte uitleg over de (on-)zin en doelen van studentenverenigingen, waarom zij zichzelf

als een elite zien en hoe uit gezelligheid pure ernst wordt.

ACHTERGROND, GESCHIEDENIS ...EN VROUWEN?

Een studentenvereniging is een vereniging voor en door studenten georganiseerd. Zo’n vereniging kan zich nog verder vertakken in dispuuten, studentenkorpsen en/of bij een groter koepelorganisatie horen. Eenmaal lid geworden, is het de bedoeling om je leven lang lid te blijven. Als student mag je, als de oudere leden het veroorloven of verordenen, heel veel bier zuipen en soms zelfs om een barkruk vechten totdat je neus bloedt. En later, in de kapitalistische tredmolen met een mooie baan vast verankert, financier je met je contributies de drinkgelagen en repressie van de nakomelingen. Daarbij blijf je natuurlijk ook levenslang een trotse profiteur van het netwerk rond de vereniging. Op je vijftigste kan je dus de een of andere (meestal rechtse) politicus met ‘jij’ aanspreken en dineer je met

een beetje 'geluk' met de nieuwe baas van de Rabobank, ING, SNS ... noem maar op.

De oorsprong van dit circus in Nederland, reikt nog terug tot voor 1700. Toen was het gebruikelijk dat studenten zich aansloten bij organisaties uit dezelfde streek. Deze werden Nationes genoemd, een tijdje later werden de eerste studentenkorpsen opgericht. Rond de Belgische afscheiding, die tot onafhankelijkheid van België heeft geleid (1830-1839), maar ook al in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog in 1665, vond men het binnen deze corpora zelfs een goed idee dat Nederland ook door studenten verdedigd zou worden, in vorm van studentenweerbaarheden. Vandaag de barmhertigheid, morgen de oorlog. De vaderlandsliefde ging dus zo ver dat de jonge dronken kerels zelfs ten strijde trokken. Deze weerbaarheden bestaan tegenwoordig nog steeds. *Carolus Magnus*, een grote Nijmeegse studentenvereniging, heeft met hun schietvereniging *Het Vendel* zo'n verenigingstakje dat in nauw contact staat met de Defensie.

En hoe zit het met vrouwen? Vrouwen hebben het zwaar in de verenigingswereld. Als vrouw mag je weliswaar lid worden van een studentenvereniging, maar meestal moet dit dan in een gescheiden verenigingstak. Seksuele intimidatie staat voor hun dagelijks op het programma en bij regelmatige festiviteiten moeten mannen en vrouwen zich aan elkaar 'presenteren'. Een van de grootste Nijmeegse verenigingen noemt dit ook graag 'vleeskeuring'... Lekker. Incidenten waarbij vrouwen, zoals op een feest van Carolus, door meerdere mannelijke verenigingsleden werden belaagd en vrolijk als "hoer" werden uitgescholden, zijn helaas ook in Nijmegen geen zeldzaamheid.

HIËRARCHIEËN, ONTGROENING, INTIMIDATIE

Is het hen gelukt om je met veel bier en een perspectief op een goedkope kamer tot

een lidmaatschap te verleiden, dan mag je meemaken wat de studentenverenigingen op hun flyers 'zonder grote voorwaarden' noemen. Studentenverenigingen zijn strikt hiërarchisch opgebouwd en nieuwe leden doorlopen een programma gebaseerd op repressie, gehoorzaamheid en intimidatie.

Alle nieuwe leden moeten deelnemen aan de ontgroening. Tijdens deze fase zal je kennis maken met de tradities, gewoontes, normen en waarden. Een bekende Nijmeegse studentenvereniging schrijft op haar website het volgende over de ontgroening:

'(...)Daarnaast is de Eigen Introductie erop gericht een stel individuen om te smeden tot een hechte groep (...) Natuurlijk is het een intensieve en vermoeiende tijd, maar het is zeker geen periode die is gebaseerd op (stelselmatige) vernedering. Of een periode die alleen maar bestaat ter vermaak van de ouderejaars of omdat iedereen zou moeten doormaken wat de ouderejaars hebben moeten doormaken.'

Mooi hoe ze hun intimidatie zelf toegeven en het tegelijkertijd proberen te bagatelliseren; maar het is niet te bagatelliseren. Als nieuw lid moet je de oudere leden dienen, aan stomme rituelen deelnemen, je moet op bevel zuipen, 's nachts om vier uur iemands schoenen poetsen, in een pak rondlopen en slapen mag je ook niet. Dat is de traditie en maakt je helemaal gek, wat ook de bedoeling ervan is. De belangrijkste voorwaarde voor een strikte hiërarchie, is dat je je volledig onderwerpt.

Als je aan het einde van de ontgroening zwak en helemaal gebroken bent, vangen ze jou ineens op. Je bent dan lid, je mag de verenigingsdas dragen en vooral mag jij het volgende jaar hetzelfde met de nieuwe eerstejaars doen. De slachtoffers van nu worden de daders van straks.

Maar willen we op die manier met elkaar omgaan? Wat betekent dit voor de samenleving? Of is het slechts een spel? En hoe denken wij, als mensen die juist ons vrij willen maken van onderdrukking, over deze onderwerping?

KLASSENBEWUSTZIJN, ELITE-DENKEN EN VRIENDJESPOLITIEK

Ben je het hele programma met succes doorlopen, heb je natuurlijk een hechte band met je gelijkgezinden, jullie blijven bij elkaar zoals de musketiers. Bovendien wordt de vereniging met al haar tradities en waarden niet alleen geaccepteerd, maar ook tegen anderen verdedigd. Verenigingen met andere waarden, uit andere streken of uit andere landen zijn niet alleen concurrenten, maar ook vijanden. De vijandschap wordt op vermeend ludieke manier uitgevochten, door bijvoorbeeld elkaars vlaggen te stelen, 'in te vechten' of 'in te vallen'. Tijdens deze procedures raak je soms gewond en je leert weer over gehoorzaamheid en discipline tijdens extreme situaties, net zoals tijdens de ontgroening. Net zoals de afgrenzing tegenover andere verenigingen, streken, naties, mensen: sterk nationalistisch en fascistisch!

Binnen studentenverenigingen heerst ook een sterk elite-denken en klassenbewustzijn. Het begint er al mee dat je tot de winnaars van de heftige onderwijsselectie moet behoren. Ben je geen student of een MBO'er, dan zal je vanzelfsprekend nooit lid van een studentenvereniging kunnen worden. Ben je student en is het je gelukt om de ontgroening en andere zwakzinnigheden onder de knie te krijgen? Dan mag je deelnemen aan een heftige voordeelcultuur en vriendjespolitiek.

Tijdens je studententijd in een studentenvereniging zal je flink gaan 'netwerken'. Een rare procedure is dat. Je maakt, naast je slavenbestaan en je

dwangmatige drink- en vechtpartijen, ook kennis met de 'oude heren' van de vereniging. Deze zitten overal: zij zijn de bestuursleden van banken, zitten in het parlement of zijn rectoren van universiteiten. Ben je ooit afgestudeerd, dan zullen deze lieve heren ervoor zorgen dat jij een mooie baan krijgt, maakt niet uit hoe slecht je afstudeerdiplooma is.

Op deze manier wordt er dus een elite gecreëerd, die zichzelf in stand houdt en haar voortbestaan garandeert. En dat weten natuurlijk ook de onvrije aspiranten al. Zelfs als eerstejaarsstudent die op commando bier moet zuipen en alles behalve vrij en spontaan mag zijn, heb je een sterk klassenbewustzijn. Je weet namelijk dat het voortdurende hielentikken, beledigd en gekwetst worden je ooit iets zal opleveren.

De universiteiten betuigen wel eens hun ongenoegen over het verenigingsleven, maar voormalige studenten in topposities zijn natuurlijk ook voor hen een goed uithangbord. Bovendien is het verenigingsleven een belangrijk onderdeel van je 'geweldige studententijd' waarmee zowel de stad als de universiteit probeert om jou als een nieuwe student te winnen. De belangen en interesses rondom studentenverenigingen zijn dus blijkbaar niet alleen die van de verenigingen zelf. Of waarom denk jij dat universiteit, stad, biermerken en broodjesketens dit 'bruisend' verenigingsleven sponsoren?

JIJ OOK!?

Wil jij dit ook? Of wil jij je studententijd écht genieten, vrij en vooral geen marionet zijn? Doe dan niet mee bij deze studentenballen en wees geen slaaf tijdens je studententijd! Kies voor een leven zonder intimidatie, seksisme, wapens en rare dassen! Laat ons nationalistisch gedoe, vriendjespolitiek, verkeerde trots en concurrentie de rug toedraaien, kritisch wezen en voor onafhankelijkheid en een écht solidair leven gaan!

COLUMN: MET VLAG EN WIMPEL

DOOR TOMMY RYAN

Net als ik, heb je waarschijnlijk toen je slaagde een schooltas met een Nederlandse vlag o.i.d. uitgehangen. Dit is in Nederlandse traditie als je geslaagd bent op de middelbare school. Maar waarom doen we dit eigenlijk? En wat betekend deze uiting van trots op je prestatie eigenlijk als we deze beter bekijken? Uiteraard is het in eerste instantie een feestelijk gebaar. Een uiting van trots op de prestatie die je net geleverd hebt. Maar zonder dat je het misschien door hebt gehad, symboliseerde deze uiting meer dan dat. Juist door die nationale vlag is het ook een uiterst nationalistisch gebaar: "Jij, jongere van Nederland, hebt iets gepresteerd wat de natie zal dienen."

Jaren nadat ik die vlag had uitgehangen, ben ik me gaan afvragen wat Nederland eigenlijk is en waarom ik daar eigenlijk trots op zou moeten zijn. Is het wel een land van vooruitgang? En wil ik me überhaupt wel binden aan rigide landsgrenzen als het gaat om een gevoel van verbondenheid. Zijn het niet, in tegenstelling tot waar mensen vandaan komen, juist de denkbeelden en dat wat mensen doen, wat maakt dat ik me verbonden voel.

Deze natie heeft namelijk een verleden en heden waar ik helemaal niet trots op ben of aan wil bijdragen. Net als zo veel andere natiestaten, heeft Nederland een verleden van kolonialisme en oorlogsmisdaden. Nadat ik op school geleerd had over de geweldige 'Gouden Eeuw', ontdekte ik wat er achter dat masker van rijkdom voor een leed schuil ging. En ook nu, anno 2017, zien we hoe Nederland zich opwerpt als baken van tolerantie terwijl er steeds minder ruimte meer is voor

afwijking; een land dat, terwijl het zich op mensenrechten beroept, dubieuze deals sluit met dictatoriale regimes om migranten buiten de deur te houden, of er wapens naar exporteert; dat een nog steeds groeiende kloof heeft tussen arm en rijk, een dat gat wereldwijd alleen maar groeit in plaats van verdwijnt. Een land, bestuurd door politici die enkel voorhebben dit systeem op dezelfde voet voort te zetten; en met steeds hardere hand. Wat voor mij duidelijk werd, is dat ik niet voor deze natie wil presteren, maar voor mijn medemens.

In een boek over radicaal onderwijs dat ik recentelijk gelezen heb, werd het onderscheid gemaakt tussen 'scholing' en 'leren'. Scholing is de gecontroleerde, geplande methode om volgzaam werkers en burgers te creëren, iets dat ik in het moderne onderwijs erg herken. Leren is iets dat veel verder gaat: kennis en vaardigheden ontwikkelen die me werkelijk vaardig maken om de wereld te begrijpen en veranderen en individuele en collectieve autonomie te ontwikkelen.

Gelukkig is de toekomst (grotendeels) ongeschreven. Waar je jouw kennis en vaardigheden voor inzet heb je voor een groot deel zelf in de hand. In plaats van in 4 jaar klaargestoomd te worden voor een rol in dit systeem kan je jouw kennis ook anders inzetten: voor fundamentele oplossingen voor de problemen in onze leefwereld, waarbij we samen werken met waarden van inclusiviteit in plaats van uitsluiting, luisteren in plaats van repressie en creativiteit in plaats van beperking.

Vergeet die vlag waar je tas aan hing. De toekomst schrijven we zelf.



Nieuws en achtergronden over
globalisering, economie, politiek & actie

NA DE VAKANTIE: GLOBALINFO-TURBO (MET UW STEUN)

***Globalinfo.nl* is een website die informatie geeft over allerlei zaken die te maken hebben met neoliberale globalisering. Dit vooral in het kader van acties en bewegingen die zich daartegen verzetten. De website heeft het idee om vanaf september in turbo-vorm terug te komen: "De voorwaarde is wel dat u allen daar steun aan verleent..."**

Het idee is dat Globalinfo.nl na de zomervakantie een nieuwe start maakt. We gaan dan serieus aan de slag om er een dagelijks bijgewerkte informatiebron van te maken over mondiale economische ontwikkelingen en sociale bewegingen die zich daar mee bezig houden. Het plan is om per dag gemiddeld drie nieuwe 'items' op de website te publiceren en daarmee reusachtig actueel te zijn en uniek in het Nederlandse taalgebied.

Het gaat immers niet om het minste. Er komen spannende tijden aan en het is belangrijk dat er sterke en goed geïnformeerde sociale bewegingen zijn om tegenwicht te bieden aan de neoliberale chaos. Niemand anders zal u informeren over de komende opstand in Frankrijk, of de commoties rond G20-toppen

en allerlei manifesten en oproepen van linkse organisaties of campagnes.

Dat kan alleen als we tijd vrij kunnen maken om dit werk te doen, en niet bij de supermarkt de vakken hoeven te vullen om de huur te betalen. Wordt donateur (zie meer info hier, binnenkort meer over nieuwe plannen) of stort gewoon gul op IBAN: NL06INGB0005146635 tnv. globalinfo in Amsterdam en alles komt goed, of in ieder geval deze website.

In ruil krijgt u natuurlijk verbluffende actuele informatie die oogverblindend is vormgegeven en in vlekkeloos Nederlands. En vaste donateurs kunnen bovendien een persoonlijk beroep doen op de kennis achter de website. Dus, zoals die grote schoenenfabrikant altijd oproept: Doe Het Gewoon! Samen kunnen we zorgen voor een andere wereld en snotterende afgang voor mensen als Dijsselbloem 'en hun wereld'. Maar daat moeten we wel wat voor doen....

Meer info: Globalinfo.nl

**Steunen kan via NL06INGB0005146635
t.n.v. Globalinfo in Amsterdam**

PLEKKEN, GROEPEN, ORGANISATIES

DE GROTE BROEK

De Onderbroek / poppodium, bar en disco / vrijdag kroegavond

De Klinker / woensdag soepcafé 18:30 / zaterdag dagcafé 12:00-16:30 / zaterdag & zondag eetcafé vanaf 18:00

De Zwarte Uil / anarchistische bibliotheek met literatuur waar je altijd al van droomde / elke zaterdag 12:00 - 17:30

Mulawan / No-Border keukencollectief dat soli-eetcafé organiseert in De Klinker / tweewekelijks

Tweede Walstr. 21 / v. Broekhuysenstr. 46
www.grotebroek.nl

DE BIJSTAND

Kroeg / dagelijks geopend / 15:00-03:00
van Welderenstr. 104, Nijmegen
www.debijstand.nl

DE PLAK

Collectief eetcafé met een betrokken en eigenzinnig karakter / dagelijks geopend vanaf 12:00

Bloemerstraat 90, Nijmegen
www.cafedeplak.nl

MOTEL SPATIE

Autonoom cultuurcentrum / vrijdag 17:00-10:00

Hisveltplein 21, Arnhem

VRIJE BOND

Landelijke anarchistische organisatie met verschillende werkgroepen en magazine de Buiten de Orde

www.vrijebond.nl

DOORBRAAK

Landelijke linkse basisorganisatie
www.doorbraak.eu

IF A MAJORITY VOTED FOR YOU TO JUMP OFF A BRIDGE—*WOULD YOU?*



AGENDA

SEPTEMBER

- 2-3 september / Anarchistische Boekenbeurs / De Binnenpret, Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam / www.agamsterdam.org
- 3 september / Concert: The Movement / De Onderbroek / €8,00 / www.grotebroek.nl

HOUD VOOR NIEUWS EN ACTIVITEITEN ONZE WEBSITE IN DE GATEN

WWW.ANARCHISTISCHEGROEPNIJMEGEN.NL



BIJDRAGEN AAN INBEWEGING? MAIL ONS OP AGN@RISEUP.NET